

13.22x36.14	1	עמוד 12	כותרת - מעריב	23/08/2011	28556647-3
מכללת אחו - 24840					



אוהבים ילדים.  
בני הזוג והגננים  
הדר ומירב  
צילום: אמיר מאירי

# משפחת גן

בעוד פחות משבועיים ייקחו הדר ומירב את בנם יובל בן השנתיים לגן הילדים, ואז ילכו לגן בעצמם ■ הגנן הדר לילדים בגן "שקד", והגננת מירב לילדים בגן "צבעוני"

עולה לכיתה א'?' בגלל השאלות האלו אני אוהב את עולם הילדים."

לדבריו, העובדה שגם אשתו עובדת באותו התחום רק מועילה לשניהם: "זה מאוד עוזר ומאוד מקל. העבודה לא נגמרת כשהגן נסגר, אלא הרי בה פעמים רק מתחילה. הבית שלנו כל הזמן עסוק בחינוך ובילדים, ובאיך לשפר את עצמנו ואת היכולות של הילדים. השיחות שלנו הן כל הזמן סביב חינוך ולמידה בגן, ואנחנו נהנים לדבר על זה."

"הרבה פעמים אומרים לנו החברים שהם לא מבינים איך אנחנו עושים את זה. איך אנחנו יכיר לים להיות עם ילדים כל הבוקר עד הצהריים, ואז לחזור לילדים הפרטיים שלנו ולהיות איתם כל היום, אבל מי שזה לא בא לו מהנשמה - לא יכול להבין את זה. מבחינתנו זו ההנאה הכי גדולה", מס' ביר הדר.

ומה אומרת מירב? "השאלה ששואלות אותי החברות זה איך את מסתדרת עם הבעל שמגיע בשתיים, זה נורא, הוא כל היום איתך בבית. מה אתם עושים בחופש הגדול? אבל אני כל כך רגילה שהוא לצדי שזה לא מפריע לי. יש המון כיף וחרויות עשייה כשיש לך בן זוג שעובד במקצוע שלך", מס' בירה מירב. "כשהכרתי את הדר הוא התחיל ללמוד תעשייה וניהול והבין שזה לא זה. כשאמרתי שאני נרשמת ללימודי הוראה הוא אמר 'אני בא איתך'. אמא שלו נלחצה ואמרה 'כטוח תיפרדו עם כל כך הרבה בנות סביבו', אבל הוא עבר בהצלחה את הסטאז' עם 400 בנות, ובגלל זה התחתנו."

## מאת רוני דמארי

בעוד פחות משבועיים, כשתיפתח שנת הלימודים הקרובה, ייקחו הדר ומירב שלום מגדרה את בנם לגן. מיד לאחר מכן הם ילכו לגן בעצמם, ויתחילו עוד יום עבודה מלא הוויות. הדר עובד בגן "שקד" ברחובות, ואילו מירב עובדת בגן "צבעוני" בגדרה. השניים למדו יחד הוראה לגיל הרך בקמפוס האקדמי "אחוזה", ומאז הם לא מסוגלים להתנתק מעולמם של הילדים: בבוקר הם מטפלים בילדי הגן, ואילו לאחר העבודה הם מטפלים בילדיהם, יואב בן השבע וחצי ויובל בן השנתיים וחצי.

"ילדים תמיד היו חלק ממני", אומר הדר, "הייתי רכז נוער והדרכתני חוג טבע ובעלי חיים בגני ילדים. מפה באה בעצם המשיכה, והחלטתי שאני רוצה לעסוק במה שאני אוהב. הרגשתי שכשאני נמצא עם הילדים אני לא רק מעשיר אותם אלא מעשיר גם את עצמי."

הדר מספר כי הוא לא מרגיש רגשי נחיתות מול אשתו או כל גננת אחרת: "הגן שלי מתנהל כמו כל גן, אני עושה הכל: שר עם הילדים, דוקר איי תם, אופה איתם עוגות - כל מה שגננת עושה ויר תר. הילדים מקבלים את זה כדבר הכי טבעי כמו שיש אמא ואבא, יש גנן וגננת. הם לא יודעים שזה מיוחד. כשהילד הגדול שלנו היה בגן הוא אמר לי פעם 'מתי יהיה לי כבר גנן', ואמרתי לו שאין הרבה כאלו. פעם אחת הוא שאל אותי 'מתי אתה כבר