

nrg מעריב

מחקר: 50 אחוז מהנוער לא מכירים את הפלמ"ח

סקר בנושא "סמלים ומיתוסים בחברה הישראלית" מצביע על ידע דל בנושא בקרב סטודנטים. החדשות הטובות: בתיכון המצב דווקא טוב יותר

אורי בינדר | 21/3/2012 10:36

תגיות: דגל הדיו

מחקר חדש שנערך במכללת אחווה חושף ממצאים קשים בנוגע לשליטה של צעירי ישראל במושגי מורשת וסמלים לאומיים. המחקר, שנערך על ידי פרופ' אלי זמסקי וד"ר גיל בן בצלאל ויצג מחר בכנס מיוחד בנושא, מתמקד בתלמידי כיתות י"ב ובבעלי תארים אקדמיים.



הנפת דגל הדיו ב-1949 צילום: מיכה פרי, באדיבות ארכיון ההגנה

בהציגם את ממצאי הסקר, מצביעים החוקרים על שורה של דוגמאות מדאיגות. כך למשל, רק 18 אחוז מבוגרי התואר הראשון יודעים מה פירוש ראשי התיבות "ניל" ומכירים את סיפור המחתרות, ורק 20 אחוז מהנשאלים בעלי התואר ידעו מהו "דגל הדיו".

בקרב בוגרי התואר השני המצב טוב מעט יותר כמעט בכל אחת מהשאלות, ועל שאלת דגל הדיו ענו כמחציתם נכונה.

אל מול הנתונים העגומים, ייתכן כי דווקא הדור הצעיר יותר, תלמידי כיתות י"ב, מצויים טוב יותר בחומר: כ-60 אחוז מהם ידעו מהו "דגל הדיו", וגם כשנשאלו מיהו אלכסנדר זייד, ענו יותר תיכוניסטים נכון לעומת בעלי התואר הראשון.

לחייב ידע בסיסי במורשת עם ישראל

נתון מעניין במיוחד נרשם בבדיקת ההיכרות עם הפלמ"ח: כ-95 אחוז מבעלי התואר השני ותלמידי התיכון הכירו את המושג, לעומת 60 אחוז בלבד מבעלי התואר הראשון.

כבודם של בעלי התואר הראשון ניצל במקצת לעומת עמיתיהם בשאלה על מלחמת ההתשה, שבה הם הפגינו בקיאות רבה יותר. במחקר בלטו גם מונחים שזוכים לרמת התמצאות נמוכה בכל קבוצת הנבדקים, כמו "כ"ג יורדי הסירה" - מונח שאותו מכירים שבעה אחוזים מבעלי התואר השני, 2.6 אחוזים מבעלי התואר הראשון, ו-8.3 אחוזים מבוגרי י"ב.

בעקבות הממצאים הקשים של המחקר מציעים עורכיו, מרצים במכללת אחווה, לחייב ידע בסיסי במורשת עם ישראל ובתרבות כתנאי לקבלת תואר ראשון, ואילו במכללות להוראה הם מבקשים להפריד בין תואר בוגר לבין תעודת הוראה, שתוענק רק למי שעמד בבחינה בנושא המורשת.

בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה - תפוז אנשים

רוצה לקבל את כל המבזקים של nrg מעריב לסלולרי שלך? לחץ כאן